

We staan aan de vooravond van vele veranderingen ten aanzien van de kerkelijke gebouwen. Om meer duidelijkheid te scheppen hebben wij Theo Snepvangers, penningmeester van de parochie Christus Koning Zundert, gevraagd om inzicht te geven in de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van kerkgebouwen en begraafplaatsen.

Tekst en foto Ria Schrauwen.

Is er enig zicht op wanneer kerken gesloten worden?

Kerken worden gesloten omdat er minder kerkgangers zijn en dat betekent ook dat er minder mensen financieel betrokken zijn. Ook het pastorale team is klein, de pastoor en diaken bedienen tien kerken.

Daarom is het goed om vooruit te kijken.

We willen wel dat de kerkgebouwen naar de toekomst toe met respect behandeld blijven worden. Het blijven kerkgebouwen, zeker als je ze in stand wilt houden. Er kunnen alleen goede maatschappelijke functies in komen als de gemeente zelf initiatieven heeft of verenigingen en culturele instellingen die zelf weinig financiële middelen hebben hierin ondersteund in de subsidie die ze krijgen. Maar de gemeente heeft helaas beperkte middelen om hier in te participeren.

Er kan ook geen 10 jaar gewacht worden, we moeten langdurige leegstand voorkomen. Door de aankondiging van de kerkensluiting haken mensen helaas nu al af met de financiële bijdrage. Dat is erg jammer, de kerken zijn nog open en de kosten van het team, het warm stoken, verzekeringen en dergelijke gaan gewoon door en onze parochie blijft bestaan en werkt hard aan een nieuwe toekomst.



Omdat het hele proces van herbestemmen, participatie en vergunningen krijgen wel zo'n 3 á 4 jaar duurt zijn we in 2022 begonnen. Niet iedere kerk is bouwtechnisch geschikt voor transformeren naar woningen. Maas Jacobs is betrokken als adviseur omdat wij dat gevraagd hebben maar er is geen enkele contractuele verplichting richting Maas Jacobs om de kerken aan hen te verkopen. Wij zijn blij met hun steun aan dit complexe proces. Het is daarbij een streven om het front en toren van de kerken te behouden. Het is het zicht van een dorp. Sluiting van een kerk vindt plaats als er een herbestemming is.

Hoe ziet de toekomst er uit voor de pastorieën?

De pastorieën blijven in het beheer van de parochie en worden verhuurd, >>

In de pastorie van de H. Trudo woont de pastoor. Opbrengsten van verkoop van kerken en verhuur van pastorieën zijn hard nodig voor het onderhoud van de pastorieën en het kunnen blijven betalen van het pastorale team.

Wat gebeurt er met de kapellen?

Daar waar het kan en er behoefte aan is en blijft om een kapel open te houden, gaan we dat proberen. Niet voor een viering of doop maar voor een kaarsje op te steken. Een kapel die open is heeft een beheerder nodig. Als de PKC dat op een goede manier kan waarborgen kijken of we een kapelfunctie kunnen creëren.

Hoe ziet de toekomst er uit voor de begraafplaatsen de komende tien jaar?

Begraafplaatsen blijven open.

Overleden parochianen kunnen begraven blijven worden in de eigen parochiekern. Een gebedsdienst is bijvoorbeeld ook mogelijk in het cultureel centrum van de eigen parochiekern. Pastoor of diaken kunnen ook hier in voorgaan. De overledene kan van daaruit worden overgebracht naar het kerkhof. Graven reserveren en het verlengen van grafrechten blijft mogelijk. Ook contracten voor reeds gereserveerde graven lopen door.

Het bestuur wil in de toekomst toe naar het kunnen begraven zonder monument. Een vorm van natuurbegraven op een bepaalde plek op het kerkhof. Iedere PKC kijkt op de begraafplaats waar dat mogelijk is. De plek kan

ingezaaid worden met gras of bloemen. Zonder monument begraven is financieel aantrekkelijk.

Hoe zit het met misintenties na het sluiten van kerken?

Misintenties na een uitvaart of die al jaren vooruit betaald zijn gaan na sluiting over naar de H. Trudo kerk en worden daar opgedragen.

Hoe zit het met het onderhoud van de graven en begraafplaatsen?

Het onderhoud van het eigen grafmonument is voor de rechthebbende, zo staat het ook in het reglement. Rechthebbende is verantwoordelijk voor het graf en moet bij bijvoorbeeld bij een verzakking zelf de kosten dragen. Het bestuur zal samen met een steenhouwer kijken naar een betaalbare oplossing.

Er wordt serieus gewerkt aan de situatie rondom de begraafplaats van Zundert om deze op korte termijn weer in orde te krijgen.

Hoe ver staan we nu met de verschillende plannen?

Nu zijn we zo ver dat we met verschillende plannen naar de monumenten commissie van de Gemeente Zundert kunnen. Deze heeft contact met de Rijksdienst over wat er wel en niet kan met de rijksmonumenten. Zelf willen we ook graag zorgvuldig omgaan met onze monumenten en vinden het ook vervelend dat we kerken moeten sluiten maar we hebben wel de zorg om het netjes over te dragen aan de gemeenschap.



Kerstmis: De geboorte van Jezus, en de pijn van het sluiten van kerkgebouwen



Kerstmis is een tijd van vreugde, een viering van het mysterie van de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Dit jaar is de kerstgedachte misschien wel urgenter dan ooit, gezien de vele oorlogen, conflicten en crises die de wereld teisteren. Het is een tijd waarin de thema's van vrede, liefde en zorg voor de naaste sterk resoneren. Dat geldt ook voor onze eigen parochie Christus Koning.

Het verhaal van de geboorte van Jezus, de nederigheid van de stal, en de eenvoudige herders die als eersten het goede nieuws vernamen, vormen de kern van Kerstmis. Tegelijkertijd kan deze tijd van het jaar ook gemengde gevoelens oproepen, zeker in een tijd waar in onze parochie vier kerkgebouwen

hun deuren gaan sluiten.

De geboorte van Jezus vond plaats in een nederige stal, een teken dat God zich in het kleinste en eenvoudigste openbaart. Maria en Jozef werden niet verwelkomd in een herberg, maar vonden onderdak tussen de dieren. Toch was het in deze omstandigheden dat het grootste wonder plaatsvond: de komst van de Verlosser van de wereld.

De herders, eenvoudige arbeiders in het veld, werden als eersten door de engelen opgeroepen om het Kind te aanbidden. Dit benadrukt hoe God zich openbaart aan degenen die vaak aan de rand van de samenleving staan, de armen en nederigen. Het Kerstverhaal leert ons dat Gods liefde universeel is en zich uitstrekt tot iedereen, ongeacht hun status, huidskleur, geaardheid of positie in het leven.

>>

*Het grootste wonder vond
plaats: de komst van de
Verlosser van de wereld*



De herders staan ook symbool voor een gemeenschap die samenkomt om het goede nieuws te delen.

In de huidige tijd waar vier kerken met sluiting worden geconfronteerd roept het beeld van de herders ons op om te blijven zoeken naar manieren om als gemeenschap samen te komen. De kerkgebouwen verdwijnen maar de geloofsgemeenschap zelf blijft bestaan. Zoals de herders elkaar vonden in hun vreugde over de geboorte van Jezus, zo kunnen ook wij elkaar blijven vinden.

Toch is de sluiting van kerkgebouwen een pijnlijk proces. Voor velen zijn deze gebouwen een plek van gebed, samenkomst, van sacramenten en van gedeelde herinneringen. De sluiting van kerkgebouwen nodigt ons uit om de kerk op een nieuwe manier te herontdekken. De essentie van de kerk is niet gebonden aan een gebouw, maar leeft in de mensen die zich rondom het geloof verzamelen.

Het is in deze tijd van verandering dat we de kans krijgen om missionair te zijn, zoals Jezus dat ons voordeed: naar buiten treden, de wereld in, en het geloof op nieuwe manieren beleven.

De geboorte van Jezus herinnert ons eraan dat Gods aanwezigheid niet beperkt is tot een bepaalde plaats of gebouw. Hij is met ons, waar we ook samenkomen, in vreugde en verdriet, in licht en duisternis.

In dit licht kunnen we verder gaan, vol hoop en vertrouwen, net zoals de herders die op weg gingen om het goede nieuws te delen.

We worden opgeroepen om de boodschap van Kerstmis, vrede, liefde en nieuw leven, te blijven uitdragen, in wat voor vorm van onze geloofsgemeenschappen ook verder gaan.

Ik wens u namens het pastoraal team een Zalig Kerstmis en een hoopvol Nieuwjaar dat we elkaar niet verliezen maar juist vinden en verbinden.

Pastoor Hans van Geel